

En synnerligen

God Jul

tillönskar vi er, våra välartade vänner & släktingar!

Tiden flyger ju förbi, så ni kanske har missat något av det vi haft för oss under året?
Här är några tillbakablickar...

Jesper mediterade en natt på Indira Gandhi Airport men hade för övrigt ett livat år 2012, särskilt eftersom fröken Anna drar med sig klassen på så många äventyr: Bad, naturvandring och valsafari på Island – och så en kanotfärd i Sörmland på höstkanten. På våren gjorde klassen en strålande West Side Story – och så var det ju praon på Statoil-macken och Nepal-resan med boende på barnhem, rafting och besök i nationalparken Chitwan.

Sommarens grönbete skedde på Åland (fotbollsläger), Småland (frisksportarnas tämläger) och i Löderup (där mysig nattbio uppstod och regn inte var nåt hinder för nattliga utflykter) – allt i goda vänners lag.

Under hösten är det House-musiken och framgångar i Rivality-spelet som har varit höjdpunkterna. Och en läcker HarryPotter-sagotunnel under Novemberfesten. Med snön drog de traditionella snöbollskrigen igång, med många taktiska manövrar.



Sara med vänner byggde vidare på vindsrummet i Löderup. (Ja det gjorde ju även Linda och Jespers vänner förstås). Men för övrigt var det en lång och ledig skön sommar i Hälsingland, Köpenhamn, Skåne och Bromma.

Efter att ha bytt tillbaka till Kristofferskolans klass 11 i januari har det börjat bli mer och mer nostalgiskt: Sista uppropet, sista höstterminen, sista julspelet.... men det är några höjdpunkter kvar i klass 12; missa inte 12:ans spel i början på februari!

Några reseminnen från våren kommer från en studieresa till England, en regnig helg i Berlin med Bea på spirituellt stormöte och botanikperioden på Öland. Under hösten har det blivit extrajobb som nanny för en familj i Bromma, med två rara barn.





Marie & Arnold har haft många fina stunder med Gloriakören; bilden är från Carmina Burana-konserterna i april. Under hösten har kören tagit sig an Mozarts Requiem, ett underbart verk. För övrigt är det ju mest arbete som gäller, vardagslyxen blir att ta en skön promenad på smågatorna i Bromma. Sommarens glada släktträffar med mycket spel, skoj och samtal är en skön sak att minnas tillbaka till (och se fram emot) under mörka vinterkvällar.

Marie har inlett uppfrysningen av torpet Spelars i Hälsingland, som är en kär plats för familjen. Nu tar vi över det från mor Berit; alla är förstås välkomna att hälsa på oss när vi är där!

De snöiga veckorna har Marie fått mycket övning i vinterkörning, för matlådorna ska fram till gamlingarna i Bromma – plogat eller ej.



Styrelseuppdraget i Kristofferskolan är inne på 8:e året för Arnold – alltid med ett fantastiskt gäng föräldrar & lärare. Nu gäller det att hjälpa skolan att växa och att rädda waldorfläro-utbildningen.

Sweco IT:s åtaganden växer och Arnold har flängt mycket i östeuropa under året. Men en privat tur till Frankfurt och Rhendalen med Bea och Ivo har det också blivit, vi åt rostade kastanjer i veckor efteråt och har en massa kastanjepuré i frysen!

Linda samlade på sig fantastiska minnen och en hel stor familj som kallar henne "Sister" i Patan, strax utanför Kathmandu. (Och som fick sig några ordentliga fotbollslektioner av Jesper). Sedan kom hösten med hårt plugg på KTH:s basår, dans och medverkan i en riktigt bra kör: Kongl. Teknologkören! Men tankarna går ofta tillbaka till barnhemmet. De har det kallt nu på vintern och är i stort behov av varma kläder, skolböcker och pengar till hyra och skolavgifter. Så årets julgåva går självklart till det lilla barnhemmet!



Med varma hälsningar och tillönskan om ett strålande nytt år 2013!

Jesper - Sara - Linda - Marie - Arnold